

Retraite Merville november 2021

Onderricht 2

Een goede middag allemaal, welkom terug! Voor onze 2^{de} tijd van bezinning.

Laten we beginnen met een gebed:

In de naam van de Vader, de Zoon en de H.Geest.

We danken U voor deze tocht, Heer, de tocht als leerling. We bidden dat Gij bij ons blijft deze namiddag nu wij willen groeien in onze bekwaamheid om U te volgen waarheen U ons ook volgt. Kom H.Geest, kom H.Geest, vul ons op...

We vragen ook Moeder Maria om voor ons te bidden, om voor ons ten beste te spreken, dat wij mogen groeien in de wijsheid van de Heer. Amen.

Deze morgen was het de bedoeling dat jullie werden wakker geschud. De onderrichten in de namiddag zijn altijd wat moeilijker want ik zie aan jullie ogen dat het tijd is voor een sēista. Dat betekent dat ik wat harder moet werken. Ik ben soms wat bezorgd want dit is een zeer interessant onderwerp dat we nu gaan hebben. Nadat ik jullie heb wakker geschud ga ik jullie wat gedeprimeerd maken.

Ik wil er jullie aan herinneren dat we vandaag vrijdag zijn en vrijdag is de dag waarop we naar het kruis kijken, het is dus ok. In deze retraite gaan we deze avond de kans krijgen voor berouw en verzoening. Het is dus ok om wat gedeprimeerd te worden deze ochtend. Laat ons zien hoe het gaat. Ik wil u vragen om uw bijbel bij de hand te nemen. Het is immers nodig dat ik jullie een beetje wakker houdt en dus ik zal regelmatig vragen om samen met mij het woord van God er bij te nemen.

Het eerste hfdst. waar ik naar verwijs is Lc.5. (kan je al klaarleggen) we staan stil bij de roeping om leerling te zijn van Jezus en hoe dit ons er toe brengt dieper te gaan in onze relatie met de Heer. In Lc.5 zien we de roeping van Petrus, de 1^{ste} bekering van Petrus. We weten ondertussen dat het de bedoeling is om dieper te gaan. Laten we eens kijken naar deze tekst want ik wil er een aantal sleutelwoorden uithalen voor jullie. Jullie kennen het verhaal goed, Jezus die tot de menigte spreekt, er is een probleem met de beheersing van de massa en hij vindt een creatieve manier om hiermee om te gaan: Hij stapt in een boot en preekt vanop de boot op het meer. En nadien als Hij klaar is met spreken zegt Hij tot Petrus: 'vaar naar diep water en gooi je netten uit om vis te vangen'. Nu moeten we even in het denken van Petrus binnen stappen want Petrus was een beroepsvisser en hij wist dus alles over vissen. Je kan je dus wel inbeelden wanneer Jezus tot hem zegt: werp je netten uit, ga naar het diepe water. Petrus denkt: 'Jezus, hou jij je bezig met preken, zal ik me bezig houden met vissen. Ik weet dat we nu geen vissen gaan vangen want we hebben de hele nacht al gewerkt. Deze nacht waren de vissen er niet, ze zullen er zeker nu niet zijn in het licht en de warmte van de zon. Dat ging er door het hoofd van Petrus. Wij moeten soms de Heer toelaten dat Hij ons leven vernieuwt en omvormt. Als we alleen maar reageren met menselijk denken dan zullen we een hindernis zijn voor wat de Heer wil doen met ons. Petrus had dus kunnen zeggen tot de Heer: 'dit is een slecht idee...' maar hij zegt alleen aan de Heer: 'we hebben heel de nacht gewerkt en we hebben niets gevangen' maar dan gaat hij van zijn hoofd en reageert in geloof. Hij zegt dan: 'we hebben de hele nacht gewerkt en hebben niets gevangen maar als Gij het zo zegt zal ik de netten opnieuw uitwerpen.' Hij gaat over tot een daad van geloof zelfs terwijl zijn verstand zegt: 'dit is echt dom'. Soms moeten wij overgaan en verder gaan dan onze gewone manier van denken. Dan komen we in het bovennatuurlijke, dat niet mag worden tegengehouden door onze ervaringen, onze deskundigheid, ons kennen, onze gewoonten...we moeten openstaan voor de nieuwe dingen die de Heer wil doen, voor nieuwe mogelijkheden die de Heer wil verruimen. Dus werpen ze de netten uit en vangen een

hele hoeveelheid vissen. Dit is voor Petrus een moment van openbaring, dat zijn ogen open gaan.
OPENBARING...

De Geest van Petrus komt open, hij heeft een moment van openbaring, van verlichting. En wat doet hij? Hij gaat op zijn knieën en hij zegt: 'Heer, ga weg van mij want ik ben een zondig mens.' Hij erkent dat Jezus in staat is om meer te doen dan dat hij met al zijn deskundigheid en kennis ooit heeft kunnen doen. Het kan gewoon niet om overdag te gaan vissen maar als Jezus iets zegt en als wij in het geloof daarop reageren...als Jezus iets zegt en wij antwoorden in het geloof dan gaan dingen gebeuren, OPENBARING... Petrus moet dus tot die houding komen van berouw: 'Heer, ik geef toe dat ik niet de meest intelligente ben als ik op het punt kom van vissen, ik wil in geloof gaan, Heer, ga van mij weg, ik ben een zondig mens'. En hoe antwoordt de Heer daarop? En dit is voor ons belangrijk want ik hoop dat jullie vandaag jullie eigen weg zullen gaan, dat jullie op jullie eigen manier zullen zeggen: 'Heer, ik ben een zondig mens'. En dan zal Jezus zeggen: 'wees niet bang!' wanneer wij onze zwakheid erkennen, wanneer wij onze beperktheid erkennen, wanneer wij erkennen dat we verkeerd zijn gegaan, dan zetten we een stap terug maar de Heer gaat met ons 10 stappen vooruit en Hij zegt: 'wees niet bang, er is een daad om ons opnieuw gerust stellen. Om ons terug binnen te halen, ons te re-integreren met Hem.

En dan zegt Jezus: 'wees niet bang, van nu af aan zal je een visser zijn van mensen, je hebt een nieuwe roeping gekregen en je zal levens van vele mensen aanraken, beïnvloeden, veranderen. We horen hier verschillende dingen: openbaring, verlichting die leidt tot berouw, die leidt tot de Heer die hem gerust stelt en tenslotte de Heer die hem een opdracht geeft, een zending geeft, die hem op missie stuurt. Hou die woorden bij want die gaan vaak terugkomen deze namiddag.

Wanneer we denken aan leerling zijn van Jezus dan spreken we niet van een job omschrijving. Je kan niet een soort kaart boven halen en zeggen: dit is het wat het betekent om leerling te zijn. Ik kan u een aantal algemene dingen zeggen die daarmee te maken hebben maar elk van die dingen draagt met zich een verantwoordelijkheid mee om voor de Heer te komen en te erkennen hoe wij geroepen zijn om als leerling te leven.

Wij leven op een algemene manier als leerling van Jezus maar de omstandigheden waarin we dat leven zullen verschillend zijn voor elk van ons. Voor sommigen van ons zal leerling zijn betekenen: leerling zijn in ons gezin, bij ons thuis. Voor sommigen zal het betekenen dat zij in hun job, in hun bediening leerling zijn van Jezus, elk van ons is anders maar we moeten wel een gevoel hebben voor hoe de Heer ons roept en op welke manier dat Hij wil dat we Hem volgen. Ik heb deze morgen gesproken over de exortatie van Paus Franciscus over heiligheid Gaudate et exultate, in paragraaf 19 staat er dat elke persoon een zending is. Dat is raar, elke persoon is een missie, een zending. Het zegt niet dat elke persoon een zending heeft maar elke persoon IS een zending. Dat is de missie van de Drieuldigheid. De liefde van de Vader die uitgestort wordt door de H.Geest, God die aan het werk is in deze wereld. God die bezig is en wij als mensen, vervuld met de liefde van de Vader. Mensen die Jezus kennen in de kracht van de H.Geest, wij zijn Gods missie. De missie is iets dat we zijn, niet iets wat we doen. De paus herinnert er ons aan dat elke persoon een missie is die door de Vader gewild is, gepland is om te belichamen en te weerspiegelen op deze momenten van de geschiedenis een bepaald aspect van het evangelie. Dus elk van ons is een missie. Ik ben een missie, jij bent een missie. Elk van ons is een missie en die is door de Vader gewild. Dit moment van de geschiedenis, op dit moment in jouw geschiedenis, opdat jij in dit moment een bepaald aspect van het evangelie zou weerspiegelen en belichamen. Ik wil dat je daar in je gebed eens over nadenkt.

Wie zegt de Heer dat ik ben? Welk aspect van het evangelie roept Hij nu bijzonder toe op dit moment om te weerspiegelen? Welke naam roept de Heer ons toe op dit moment. Voor sommigen van ons roept hij ons met de naam 'licht'. Jij bent 'licht'...wees een licht voor de volkeren. Voor sommigen van ons zegt Hij: 'uw naam is liefde', toon mijn barmhartigheid aan de wereld'. Misschien zegt de

Heer tot sommigen van ons: 'uw naam is mededogen', wees mijn handen in de wereld'. Er zijn vele zaken, ik denk dat je wel al een idee hebt gekregen. Neem dat mee in je gebed. Vraag aan de Heer welk aspect vraagt Gij mij om te tonen, te belichamen op dit moment in mijn leven?' verwacht dat de Heer tot jou zal spreken. Breng wat tijd door, door daar eenvoudig even bij stil te staan.

Nu gaan we naar Joh.1

Ik begin bij vers 19:

Johannes de Doper is diegene waar het hier over gaat, hij wordt genoemd als de laatste profeet van het OT. Hij is zeker en vast een bruggenbouwer. In een andere zin zou hij ook de eerste leerling van Jezus kunnen genoemd worden. Wat kunnen we leren van het leven van Johannes de Doper? Hij leidt ons in de ontdekking in wat het betekent om leerling te zijn. Wat kunnen we leren van Johannes? In Joh.1,19 leren we dat Joh; een getuige is. Een leerling geeft getuigenis van wie Jezus Christus is. Wij zijn geroepen om Zijn getuigen te zijn.

Vervolgens in vers 20, wanneer de Joden komen en hem vragen 'wie ben jij?' zegt hij niet, verklaart hij ronduit maar heel duidelijk: 'ik ben niet de Christus, de Messias'. Dat is interessant. Hij zegt niet wie hij is, hij is heel duidelijk in wie hij niet is. Dat is interessant want heel vaak is ons menselijk antwoord om onszelf te gaan promoveren, om onszelf naar voor te schuiven, groter te maken. Wanneer de Joden komen en ze hem vragen: 'wie bent u?' had hij kunnen zeggen: 'ik ben degene die de mensen aan het dopen is, ik ben diegene die het doopsel van bekering toedient...ik ben, ik ben, ik ben...maar waarin Johannes model is, is in 'ik ben niet...'. Dat is een kenteken van een leerling van te weten wie we niet zijn. Hij neemt de heerlijkheid, de eer niet voor zichzelf maar hij verwijst voortdurend als een getuige over zichzelf heen naar diegene die is. Hij heeft er geen probleem mee om te zeggen: 'ik ben de stem in de woestijn'. Ik ben niet degene die is, ik ben de propagandist, ik doe wat ik doe, ik ben de weg aan het voorbereiden. Wat we hier in het leven van Johannes kunnen zien is dat voortdurende werk van, herinner je je nog? OPENBARING...voortdurend is hij aan het openbaren, aan het duidelijk maken, tonen, laten zien.

Zoals we zien gaat hij verder in zijn uitleg aan de mensen die de farizeeën zijn gestuurd: ik doop met water... de volgende dag (vers 29) ziet hij Jezus naar zich toe komen en wat doet hij? Hij houdt de aandacht van zichzelf weg en zegt: 'daar is het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt'. Hij is het over wie ik heb gesproken, na mij komt iemand die meer is dan ik.' En dan zegt Johannes: 'ook ik wist niet wie Hij was'. Er was een tijd dat Johannes de Doper niet wist wie Jezus was, dat is interessant want het moest nog aan Israël geopenbaard worden dat ik kwam en met water kwam dopen' opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden. Het moest nog geopenbaard worden en Johannes getuigde: 'ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op hem rusten, toen Hij Jezus aan het dopen was en een 2^{de} keer zegt hij: 'nog wist ik niet wie Hij was'. De 2^{de} keer dat hij zegt dat hij Jezus niet herkent. 'Maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen zei tegen mij: wanneer de Geest op iemand neerdaalt en op hem blijft rusten dan is dat degene die doopt met de H.Geest. In vers 34 zegt hij: 'ja, ik heb gezien.' Wat heit dus gebeurt is dat hij in een situatie is van een zich ontvouwende openbaring. 'ik kende Hem niet, ah, nu heb ik gezien'.

En dit is de tocht van de leerling. We gaan van God die we niet kennen naar de God die we beginnen te zien, met onduidelijke ogen, met slecht zicht en stap voor stap, geleidelijk aan. Geleidelijk aan beginnen we te zien met meer helderheid. Geleidelijk aan ontvouwt zich de openbaring. Dus, de leerling is altijd op weg en zoekt steeds dieper naar openbaring. Ik wil even teruggaan naar Petrus. We hebben Petrus aan het meer gezien. Hij heeft antwoord gegeven aan die eerste roep van de Heer: 'volg mij en ik zal van u vissers van mensen maken' en de tocht begint, de reis begint. Terwijl Petrus begint met Jezus te volgen begint hij ook te groeien. In openbaring begint hij dingen te zien op

een manier dat de Heer wil dat hij ze zou zien. Je zou kunnen zeggen dat zijn tocht als leerling van start gaat. Hij begint te groeien in de Heer, zijn blik, zijn visie wordt ruimer.

We gaan nu naar Mt.16, 13

Jezus is nu in het gebied van Cesarea, Fillipi. Hij vraagt Zijn leerlingen: 'wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is?' ze antwoordden: 'sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia'. En dan vraagt Jezus: 'en jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?' wel, sta daar even bij stil...Petrus is op tocht gegaan met de Heer, hij is aan het groeien in openbaring en komt dus aan het punt dat hij kan zeggen: 'gij zijt de Messias, de Zoon van de levende God'. En wat zegt Jezus dan: 'gelukkig ben jij want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard maar door mijn Vader in de hemel.' Allelui!! Petrus is tot het hoogste punt van de openbaring terecht gekomen, zaken die de Vader aan hem openbaart. Hij is zelfs in staat om het ook onder woorden te brengen. Soms toont de Heer ons iets en hebben we niet de moed om het uit te spreken. Hij is in staat om te kunnen zeggen: 'gij zijt de Christus'. Hij is werkelijk op de top van zijn visie om te openbaren van God. Maar jammer genoeg is het niet mogelijk voor hem om op dat niveau te blijven. Waarom? Omdat hij begint te denken met zijn eigen gedachten. Hij gaat terug naar zijn eigen gedachtenpatronen, zijn eigen verlangens en Petrus heeft in zijn achterhoofd wie hij wil dat Jezus zou zijn. Hij kan wel zeggen: 'gij zijt de Christus' maar wat hij eigenlijk wil zeggen is 'gij zijt de persoon die ik wil dat jij zou zijn. Wanneer Jezus begint te spreken over wat Hij zal gaan doen en de weg die voor hem ligt dan kan Petrus dit niet aanvaarden: 'dit is niet de God die ik wil volgen'. Ik wil de God volgen die altijd maar hoger en hoger gaat. Maar Petrus beseft niet dat om hoger te gaan moeten we lager gaan. Dat is de boodschap van het evangelie van de Heer. Wat er gebeurd is : eerder dan dat hij in diepere gebieden van openbaring komt gaat Petrus beetje bij beetje beginnen te zinken. Hij begint af te dalen, hij begint neer te komen in een diepe, diepe situatie, in de vallei, het dal waar het moeilijk is om de horizon te zien. Wanneer we dan in het volgende hfdst. komen van Mt. , van de transfiguratie. Daar ziet hij de Heer in al Zijn glorie op de berg. Wat doet hij? Eerder dan blij te zijn in die openbaring begint hij te denken aan die menselijke manier om met die dingen om te gaan. Eén van de dingen die hij wil doen, hij wil zich daaraan vastklampen. Hij wil die gloriemomenten vasthouden. 'laten we 3 tenten bouwen, Heer. Laten we hier blijven, het is hier prachtig!' en de Heer moet hem zeggen: 'neen, je verstaat het niet, je bent de openbaring kwijt gespeeld, je bent het beeld kwijt gespeeld dat van de H.Geest komt. Van zodra je bent beginnen denken op je eigen manier ben je ook beginnen je eigen verlangens volgen en je verliest Mijn verlangen voor u. Dat is een visie van glorie en je bent geroepen om met alle mensen tot dat beeld van glorie te komen. Want na dat moment van openbaring op de berg Tabor ,dalen ze de berg af en komen ze een man met een slechte geest tegen en ze zijn niet in staat om die man te bevrijden omdat ze vol zijn van hun eigen menselijk denken en daarom hebben ze het beeld van God dat de Heer had voor hen , verduisterd. Het beeld wordt meer vaag. Deze roeping om leerling van Jezus te zijn is op de eerste plaats een roeping om te leven in een situatie van voortdurende openbaring. En dat gebeurt door het gebed. Dat gebed leidt ons tot onderscheiding en actie. Het gebed leidt ons ertoe om voortdurend vernieuwd te worden. We moeten vernieuwd worden in ons denken, in ons hart en in ons handelen. We moeten vernieuwd worden door de Heer. Als wij niet willen reageren, ageren, handelen op een menselijke manier maar wij willen volgens de Geest antwoord geven, reageren op de Heer. Daarom is het nodig om in die voortdurende openbaring te leven, we moeten onze eigen gedachten loslaten, onze eigen meningen, onze eigen opvattingen...en dat is niet eenvoudig.

In Mt. 16 waar Jezus het duidelijk maakt aan zijn leerlingen (vers 21) dat Hij naar Jeruzalem zal gaan en dat Hij zal lijden, dat Hij zal ter dood gebracht worden maar dat Hij op de 3^{de} dag zal opgewekt worden uit de dood...Petrus begint fel met Jezus te redetwisten: 'dit mag nu niet gebeuren.' Petrus heeft zijn eigen ideeën die binnenkomen en die hem verhinderen om het grote beeld te zien.Hij heeft nog niet de rijpheid om in de openbaring te blijven en te leven. Het is door het gebed dat wij

die bekwaamheid opbouwen om aandachtig te zijn voor de Heer, om te luisteren naar Zijn stem, om te zien met Zijn ogen zodat we kunnen vooruitgaan volgens de weg waarin Hij ons leidt. Dat is de weg van de leerling, om te leven in die voortdurende openbaring. En soms in ons gebed zullen we geleid worden tot berouw. Petrus moest geleid worden tot een situatie van berouw. Keer op keer was hij verkeerd, wanneer hij begint naar beneden te gaan en wanneer hij de mogelijkheid verliest om zich aan de Heer over te geven en wanneer hij begint om met zijn eigen menselijke capaciteiten te werken, zo vaak is hij verkeerd. Jezus is in de tuin van Getsemane en Jezus zegt: 'vanavond zullen mensen niet meer in mij geloven.' Zelfs op dat moment zegt Petrus: 'Ik zal u nooit verlaten Heer' en 2 uur later ligt hij te slapen. Hoe stom is Petrus want hij heeft het licht van de openbaring verloren en hij leeft alleen maar met zijn menselijke kracht en wanneer je met menselijke kracht leeft dan kan je geen uur wakker blijven. Misschien probeer je nu wel wakker te blijven, het is niet zo makkelijk, je valt in slaap, je kan het gewoon niet tegenhouden. Maar wanneer de Heer ons op een bovennatuurlijke manier helpt dan kunnen wij dagen en nachten wakker blijven. Petrus dacht dat hij dingen kon doen maar hij is meer en meer in de eigen kracht gaan doen. We moeten terug gaan naar die houding van berouw en dan zien we dat de Heer hem weer gerust stelt. We kennen allemaal Joh. 21 waarin de Heer zegt: 'Hou je van mij? Hou je van mij?' hou je van mij? 3x moet Jezus aan Petrus vragen of hij van Hem houdt. Want wat daar gebeurt is dat Jezus hem dieper neemt. Hij zegt: ik weet en jij weet het ook dat je dieper gevallen bent geweest, op die plaats waar de haan kraaide en dat Petrus wist dat de profetie dat Jezus had gezegd dat hij 3X Jezus zou verloochenen is gebeurd. Daar weent hij maar op dat moment verwerpt Jezus hem niet. Jezus weet dat hij hersteld zal worden zoals Petrus Jezus tot 3x heeft verloochend zo is Petrus ook tot 3X hersteld in de liefde van de Heer. 'hou je van mij? Hoed mijn kudde ...in hfdst.21 van Joh. Waar Jezus zegt aan Petrus: 'wanneer je jong was, deed je zelf je riem om en wandelde je waar je wou dat je zou gaan maar nu dat je oud bent geworden, nu dat je werkelijk leerling bent geworden zal iemand anders je handen grijpen, iemand anders zal je gordel omdoen, iemand anders zal je brengen waar je liever niet naartoe wil'. Wat zegt Jezus dan? Joh.21, 19: 'volg mij, volg mij!' Hij zegt dezelfde woorden die Hij aan Petrus heeft gezegd daar op het strand aan het meer. Hij zegt opnieuw 'volg mij' maar hier is Petrus helemaal in een heel andere situatie. Hij heeft de tocht gedaan, hij heeft de glorie gezien van de Heer, hij heeft die houding gehad waar hij de kracht van de Heer aan het werk heeft gezien en in zijn eigen kracht is gegaan en heel wat verloren heeft en dan op de plaats, op de bodem van het dal is gekomen, waar hij het visioen verloren is, waar hij de macht verloren is om zichzelf te redden en Jezus reikt hem de hand. Hij komt naar die plaats waar wij verloren zijn en Hij redt ons. ...door Zijn liefde.

Hij kan je alleen maar redden wanneer je bereid bent om gered te worden, wanneer je klaar bent om gered te worden. Dus als je jezelf op dit moment in je leven in een heel donkere situatie bevindt, wanneer je vastgelopen voelt, waarin je geen visie hebt, waar je niet zo verbonden bent met de Heer zoals je in het verleden bent geweest, ok. Want Jezus kan je op die plaats bezoeken en ontmoeten. Hij is er in gespecialiseerd om je op die plaatsen te ontmoeten en Hij roept je weer, Hij stelt je gerust, Hij re-integreert je weer in die liefde van de Vader, de Zoon en de H.Geest. Wat doet Hij dan? Hij zegt: 'GA!' als de Heer je bevrijd heeft, als Hij je gered heeft, als Hij Zijn genade over je uitgestort heeft, wanneer wij verzoend zijn met Hem dan zegt Hij 'GA!' Hij zendt ons opnieuw weg. Dat is wat met Petrus is gebeurd, waar Hij een nieuwe tocht met hem begint, op een nieuwe manier. Hij begint weer te leven op een nieuwe manier. We zien dat als hij de kracht van de H.Geest heeft ontvangen op Pinksteren. Hij is volledig veranderd, helemaal omgevormd. Deze man die een onopgevoede visser was die gaat daarna preken, de meest uitmuntende academische preek waar duizenden mensen bekeerd zijn na hem te horen spreken. Dit is wat er gebeurt wanneer we bereid zijn ons te laten redden, wanneer Hij ons binnen brengt in een leven van liefde en ons een nieuwe dynamiek geeft voor onze nieuwe missie. Denk daar eens over na. Drieduizend mensen zijn op één dag door Petrus gered. Hoeveel zou dat hier zijn? elk van jullie X 3000, dat zouden er heel veel zijn!

De leven gevende, boodschap van het evangelie leren kennen. Het is mogelijk als wij de Heer toelaten in ons leven, als wij de Heer toelaten om onze visie te herstellen, vernieuwen, zodat we kunnen leven door openbaring, zodat we kunnen leven en loslaten onze eigen gerichtheid, onze zelfbescherming, onze eigen gedachten...

Wie heeft hier een hoop gedachten? Ik heb heel veel gedachten maar ik leer om mijn mond toe te houden tot ik een mening van de Heer heb gekregen. Dat is wat de Heer wil doen in ons leven. Dat is wat het betekent een leerling van de Heer te zijn van Jezus Christus, klaar zijn om te sterven zodat we klaar zijn met nieuw verrijzenisleven. Jezus zegt: als iemand van jullie mijn volgeling wil zijn, laat hem dan zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Dit is het leven van de leerling: weg van onszelf gaan en gaan in de richting van de Heer. Misschien vraag je jezelf wel eens af : waartoe ben ik bereid om te doen voor de Heer? Waartoe ben ik bereid om te worden? Wie wil ik worden voor de Heer? Zijn er weerstanden? Op welke domeinen is er weerstand? Ben ik bereid om de leerling te worden die de Heer roept te worden? Iemand die sterft aan die natuurlijke eigen gericht , egoïstisch leven en die herboren is in de kracht en de aanwezigheid van de Heer? Iemand die bereid is om zichzelf te verloochenen, het kruis op te nemen en te volgen. Herinner u, het kruis dat zijn de dingen die we moeten dragen omdat we volgelingen zijn van Jezus. Dat is de kostprijs, het kruis is de kostprijs van het volgen van Jezus. Soms zeggen mensen dat alles een kruis is, nee, het kruis is de prijs waarin we bereid zijn om Jezus te volgen. Soms houdt dat ook in dat we lijden moeten omarmen, soms houdt dat ook in dat we door moeilijkheden gaan en soms is dat omdat de Heer ons aan het trainen is. Soms vormt de Heer ons, betekent dat ons leven soms moeilijk kan zijn.

Er was een jonge priester die door een periode van geestelijke duisternis ging, zijn gebedsleven ging moeilijk, hij voelde de vreugde van het evangelie niet en hij ging naar moeder Theresa om geestelijke raad te vragen. Moeder Theresa zei tegen die jonge priester: 'het doet er niet toe wat je voelt, maar wat er toe doet is wat Jezus voelt in jou'. We moeten leren de Heer te laten leven in ons en dan de Heer laten leven door ons in de wereld. We weten dat ook moeder Theresa veel geestelijke duisternis heeft moeten ervaren en als we dat weten gaan we het opgeven en zeggen: 'dit is zwaar werk'. En dan laat je jezelf niet meer toe om nog dieper meegenomen te worden. Wat Moeder Theresa zei tegen die priester was: 'volg niet je gevoelens maar volg je geloof'. Het geloof gaat dieper dan de gevoelens. Als je je laat leiden door geloof, ok, dan ga je door duisternis. Ging Jezus door duisternis? Zeer zeker! Jezus was in de tuin van Getsemane en Hij zei: 'Vader, neem het van mij weg, niet mijn wil maar Uw wil geschiedde'. Dat was de uiterste overgave. En als Jezus zich overgeeft is Hij in staat te doen wat de Vader Hem vroeg te doen. Voor die priester die door de duisternis ging, ga je niet concentreren op hoe je je voelt...laat je niet leiden door het ik, ik, ik maar concentreer je op Jezus in je ...dan ga je andere mensen helpen die in duisternis leven. Hoeveel mensen leven er niet in duisternis? Heel veel! Dus, Moeder Theresa zei: 'Kom, zit niet vol medelijden met jezelf ...voor de wereld ...ga niet voor wat je voelt maar voor je geloof. Dat is waartoe leerlingen geroepen zijn, om dieper te gaan dan je gevoelens en te leven vanuit je geloof. Laat niet toe dat je gevoelens je het leven ontnemen waartoe de Heer je roept. Laat hem toe dat de Heer je mag ontmoeten in je gebrokenheid. Één van de dingen die ik eerder vandaag gezegd heeft is dat de pandemie elk van ons veranderd heeft en ik geloof dat één van de dingen die we allemaal hebben ervaren is onze eigen kwetsbaarheid, onze machteloosheid, onze gebrokenheid.

De avond voor we naar hier kwamen, woensdagavond dus, waren we met enkele mensen van onze gemeenschap samen, we waren samen aan het eten en men vroeg me enkele dingen te zeggen. Of ik voelde dat ik iets moest zeggen. Sommige van mijn broers en zussen ken ik al jaren en sommige van hen ken ik enkele maanden. Er is daar een grote verscheidenheid van mensen maar toen ik rondkeek zag ik de gebrokenheid in mijn broers en zussen. En ik zag , ik kon dat zien omdat ik de gebrokenheid in mezelf kon voelen. En ik kon zien dat één van mijn broeders door zoveel moeilijke tijd is gegaan ,die waarschijnlijk nog erger is geworden door de pandemie, dat zijn zenuwen het bijna

hadden begeven en als ik naar hem keek zag ik zijn liefde, de liefde die hij heeft voor de mensen die gebroken zijn, die eenzaam zijn...hij heeft die liefde want dat is hij zelf en al die gebrokenheid in hem kan hij in Jezus wenden naar de gebrokenheid in een andere mens. Dat is zijn gave. Wees niet bang voor je gebrokenheid. Probeer niet perfect te zijn, de Heer gebruikt je als de leerling die je bent om te gaan naar de verwonde wereld.

Eén van de andere vrouwen rond de tafel die, het was een vreugdevolle avond. Op heel wat dagen is ze al vele jaren vol van woede, waar ze mee aan het vechten is al jaren aan een stuk. Dat gaat terug naar haar kindertijd maar ze is al een leerling van Jezus al meer dan 20 jaar lang en ze is niet helemaal vrij, maar ze is op tocht, prijs de Heer! Zij kan zien in andere mensen, die woede. Ze kan zich identificeren met die woede, ze kan in andere mensen hun leven spreken. Ze is al 2 stappen vooruit. Je moet zelfs geen stap vooruit te zijn want de Heer kan door jou werken.

Dus, wat ik tot jullie wil zeggen deze namiddag, het is misschien wat deprimerend maar we zijn allemaal verwonde mensen, we zijn allemaal gebroken mensen en de Heer wil ons juist daar ontmoeten in onze verwondheid, in onze gebrokenheid. Hij wil ons tegemoet komen door ons te raken in die verwonding, in die gebrokenheid, Hij wil met je meegaan naar een situatie waar al die dingen niet zozeer helemaal genezen zullen zijn in dit leven maar waar we wel vrij kunnen zijn. En dat is het kruis. De situatie waar Hij stierf om het nieuwe leven te redden. We moeten sterven voor we dood gaan, elke dag zodat we het verrijzenisleven elke dag ook kunnen omarmen, voor zover we kunnen in onze verwondheid en gebrokenheid, dagelijks met het leven van Christus in ons een leven kunnen leiden ten bate van de wereld.

En de tocht, beste vrienden, ik heb u gezegd, het is wat deprimerend, de tocht is naar beneden. We moeten naar de diepte gaan om te kunnen opstijgen, om weer naar boven te kunnen gaan. Net als Petrus in het dal moest gaan, zo moeten ook wij bereid zijn om naar beneden te gaan om juist opgericht te worden. De H. Benedictus spreekt van de ladder van de nederigheid waar we naar beneden moeten gaan. We moeten afdalen, het is het omgekeerde van de wereld. De wereld spreekt over succes, 5 wegen om gelukkig te worden; ga omhoog, de weg van succes! Thomas Merton zegt dat je moet omhoog gaan, de ladder van succes en dan besef je dat die tegen de verkeerde muur staat. Je hebt de hoogte bereikt maar het is de verkeerde muur. Je gebruikt al je energie om er te geraken...je hebt de hoogte bereikt maar je komt aan de verkeerde kant. St-Benedictus zegt: we moeten naar beneden gaan, langs de ladder van de nederigheid. Het komt er niet op aan dat we onze vooruitgang moeten in statistieken zetten, in een soort diagram, altijd maar omhoog. De beste leerlingen zijn zij die weten hoe ze naar beneden moeten gaan want als we naar beneden gaan is het dat de Heer werkelijk aan het werk kan zijn. Het is maar als we leren hoe we moeten vallen, Jezus is daar ons model voor. Jezus viel 3X. 3X op de kruisweg viel Hij, en iedere keer staat Hij op en gaat verder, Hij gaat verder, Hij gaat verder...dat is het leven van de leerling. Maak je geen zorgen over fouten en je neervallen want we weten, we kennen de Heer die zich juist gespecialiseerd heeft in het weer oprichten van mensen. Hij is gespecialiseerd in het oprichten van mensen die nederig zijn en eenzaam. Wees niet bang als je jezelf voelt kleiner en kleiner worden, dan is dat de weg van de leerling. Wij mogen kleiner worden zodat Hij kan groter worden. Dit is de weg van de leerling.

Daarom, beste vrienden, dit is de bezinning van deze namiddag. Wie de Heer wil volgen moet klaar zijn, bereid zijn om te sterven. Het evangelie kost ons wat. Het kost ons ons leven. Maar, wij ontvangen de beloning van eeuwig leven. Op een goeie dag, er zal een dag komen vind ik het niet erg om het leven van mijn vlees, mijn meningen, van mijn opvattingen los te laten. Je kent wel Frank Sinatra die zingt: 'I did it my way...'

Ik wil niet 'mijn weg gaan want dat is niet de weg die naar het Leven leidt. Ik wil de weg van de Heer gaan want dat is de weg. Alleen is dat niet de weg die mij naar het Leven leidt maar het is ook de weg die mijn broeders en zusters in het leven binnen leidt. Dus laten we op deze vrijdagnamiddag worden

wij binnen getrokken in het sterven van de Heer. Laat je binnen leiden in de dingen die jij los moet laten, achterlaten bij de voet van het kruis, moet afzweren zodat de Heer kan oprichten tot nieuw leven. Amen