

Praktische info:

Adres: Gemeenschap Maria-Kefas

Clemenshof, Overwale 5, 9000 Gent.

Met de auto: Parking (betalend) GPS, Inrit via St Denijslaan 251 (Ingang van de sporthal Hogent). Blijven volgen tot het einde, dan naar links tot je in de parking van de Clemenspoort bent. Daar de wegwijzers volgen: "Clemenshof - Gemeenschap Maria-Kefas".
Met de trein: St-Pietersstation en dan naar de oude kerk (8 min) op de Voskenslaan. De nieuwe straat, "Overwale", inwandelen tot voorbij de helft. Aan de linkerkant zijn er brede trappen naar beneden, daar is de ingang van Clemenshof.



Verantwoordelijke uitgever: Gemeenschap Maria-Kefas vzw.
Niet op de openbare weg gooien a.u.b.



Zacheüs- traject

INFO AVOND

Dinsdag 10 oktober 2017
om 19u30

"Een CHRISTELIJKE levensstijl!"

**"Hoe kan men in de wereld zijn,
zonder van de wereld te zijn"**

**"De essentie
van het spiritueel leven van de leek
realiseert zich in de wereld."**

De Sociale Leer van de Kerk
in het dagelijks leven,

'Je kijkt anders naar de wereld'



Het traject heeft mijn leven veranderd: er werden mij middelen aangereikt om mijn geloof op een praktische manier toe te passen in mijn dagelijks leven: mijn gezin, mijn familie, mijn vrienden, mijn werk. Ik kreeg inzicht in wat me verwijderde van mijn geloof. De bemoediging en steun van de groep gaf mij de kracht om deze veranderingen in mijn leven toe te laten. Het gaf mij tot op heden vrede en vreugde. Geert



„Mensen vinden het doorgaans vreemd als je zegt dat je voor hen zult bidden”, en na dit traject durf ik meer over mijn geloof te getuigen. Yves



Mijn getuigenis: "Een prachtige manier om alle wijsheid die we ontvangen van uit de Kerk in ons dagelijks leven te brengen! Waardoor we Jezus in alle aspecten van ons leven binnen brengen." Fries



Het traject was voor mij een enorme bevestiging dat gelovig zijn niet alleen in de kerk gebeurt. Heel mijn mens-zijn is er bij betrokken. Door de dagelijkse aansporingen i.v.m. natuur, politiek, armoede en autoriteit, kwam ik tot de ontdekking dat God nog veel meer aanwezig is in mijn leven dan ik kon vermoeden. Maaike

Uit "Nieuwe meditatieteksten" van Paus Franciscus: De rijkdommen lijken op de slang in het aards paradijs: ze beheksen, ze bedriegen en doen ons geloven dat we even machtig zijn als God...(.....) Vandaar deze goede raad: handen openen, hart openen en horizons openen.



Uit "Liefde, dienstbaarheid en nederigheid" van Paus Franciscus: Waar er zondige structuren in de maatschappij ontstaan, vindt men telkens herders die ingeslapen zijn, die hun geweten verkocht hebben of het vermogen, om de Heer te aanschouwen, hebben verloren. Ze zijn in slaap gevallen omdat ze bang waren van het kruis.



Het traject toont mij heel concreet hoe ik met mijn talenten en verantwoordelijkheden moet omgaan. Het helpt mij om zonder overdreven activisme en vol vertrouwen, grote en kleine beslissingen te nemen. Chris

Meer info over het "Zacheüstraject" op: www.mariakefas.be

